



## Wees blij!

Deze creatieve verwerking past bij het boek 'Ruth en Simcha vieren het Loofhuttenfeest'. Het boek is te bestellen op [www.ruthensimcha.nl](http://www.ruthensimcha.nl)

### Om te beginnen

Luister samen naar het lied 'Kom zing' van Christian Verwoerd ([https://www.youtube.com/watch?v=Xf5\\_\\_p2q6CM](https://www.youtube.com/watch?v=Xf5__p2q6CM)). Dit lied gaat over de blijdschap die je mag ervaren als je het Loofhuttenfeest viert.

Als God het Loofhuttenfeest instelt, zegt Hij erbij dat we zeven dagen blij moeten zijn (Lev. 23:40). In de andere verwerkingen hebben we al veel redenen gezien die het Loofhuttenfeest tot een blij feest maken. Het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. We gaan in deze verwerking een mooie oogst-versiering maken voor in de loofhut en kijken wat dit voor ons betekent.

### Lees uit de Bijbel

Deut. 16:13-15, Lukas 10: 1-9

### Vertel eens

Weet jij wat oogst is? Heb je zelf wel eens iets geoogst, misschien in de moestuin? Een zaadje gezaaid... gewacht tot er een piepklein plantje groeide.... en daarna veel geduld gehad tot er vruchten of groenten aan het plantje groeiden? Wat voor gevoel gaf het om de vruchten of groenten te oogsten?

De Bijbelse feesten gaan ook over de oogst. En daar wil Vader God ons iets heel moois mee vertellen. Want oogst betekent in Gods Woord nog iets anders dan vruchten en groenten kweken. Oogst gaat in de Bijbel over mensen die voor altijd bij Vader God gaan leven. Kijk maar:

Op het Eerstelingenfeest werd de eerste schoof van gerst opgedragen aan God. Jezus stond op dit feest op derde dag op uit de dood. Hij is de 'eersteling van grote oogst' (1 Cor. 15:20)

50 dagen later is het Wekenfeest. Op dit feest werden twee broden van de eerste tarweoogst aan God gebracht. Op dit feest wordt de Heilige Geest gegeven. Er komen veel mensen tot geloof die allemaal bij Yeshua willen horen! Al deze mensen zijn de oogst van God. Het is feest in de hemel als er weer nieuwe mensen bij Hem willen horen!

Bij het Loofhuttenfeest is de laatste oogst binnen: de druiven en olijven. Als Jezus, Yeshua terugkomt zullen er heel veel mensen in Hem gaan geloven. Mensen uit allerlei volken en landen! Dat is dus een grote oogst van mensen : één groot volk van God. Het maakt niet uit of je blank bent of bruin, of je Joods bent of niet, net als Hanna, Avi en Amina. Jij hoort er ook bij als je in Hem gelooft. En weet je wat? In de Bijbel staat dat iedereen dan het Loofhuttenfeest meeviert! (Zach. 14: 9,16)

Jij en ik mogen mensen om ons heen vertellen over Koning Yeshua en Vader God. Dan help jij ook mee in de oogst van God!

## Aan de slag!

Versier je loofhut met vrolijk fruit! Wat heb je nodig?

- Fruit naar keuze (appel, peer, banaan, sinaasappel, citroen, etc)
- Dun touw
- Schaar
- Lijm
- Wit en groen papier
- Bijlage met vrolijk gezichtje

Print de afbeelding in de bijlage en knip de ogen en het mondje uit of teken ze na op wit papier en knip ze uit. Doe dit voor al je fruit. Plak de ogen en mondjes op het fruit. Knip blaadjes van het groene papier en plak die op de bovenkant van het fruit.

Wind je touw om het fruit, zodat het goed blijft hangen. Zorg voor een stuk touw aan de bovenkant, zodat je het kunt ophangen in je loofhut.

Een vrolijk en blij Loofhuttenfeest!

## Afsluiting

Wie zou jij deze week kunnen vertellen over Jezus, Yeshua? Misschien kun je een vriendje of vriendinnetje uitnodigen in de loofhut! Schrijf de naam op van iemand aan wie je denkt, en bidt dat deze persoon Vader God mag leren kennen. Je kunt de namen ook op de achterkant van het fruit plakken, dat je hebt gemaakt.