



God woont bij ons

Deze creatieve verwerking past bij het boek 'Ruth en Simcha vieren het Loofhuttenfeest'. Het boek is te bestellen op www.ruthensimcha.nl

Om te beginnen

Wat heb je nodig? Materialen om een loofhut te bouwen, binnen of buiten (tent(je), takken)

Als je het Loofhuttenfeest viert, dan mag je met elkaar een loofhut bouwen! Dat kan heel eenvoudig, maar maakt de boodschap van het feest heel tastbaar en concreet. Je kunt binnen of buiten een tent(je) opzetten en dat versieren met wat takken en fruit. Of hang wat takken aan de lamp boven de tafel. Als je (net als Ruth en Simcha!) een loofhut hebt gebouwd, kun je deze verwerking samen in de loofhut doen.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

Als je mocht kiezen dat er iemand bij je zou mogen komen wonen, wie zou dat dan zijn? Jouw vriend of vriendinnetje? Of iemand uit je familie? Misschien een beroemd persoon?

En als je bij elkaar woont, wat doe je dan allemaal samen? Is dat hetzelfde als er iemand op visite komt, of komt logeren? Wat is het verschil?

Samen wonen is: heel dichtbij elkaar leven. Dichterbij kan niet! De loofhut laat Gods boodschap in dit feest zien: dat Hij heel dicht bij mensen wil wonen, heel dichtbij jou!

Lees uit de Bijbel

Leviticus 23:39-43, Joh. 1: 1-3 + 14

Vertel eens

Door heel de Bijbel heen zie je dat God graag bij mensen wil wonen. Al helemaal in het begin woonde God bij de eerste mensen, Adam en Eva op aarde. Bij het volk Israël kwam God ook wonen. Weet jij waar? (laat het plaatje zien van de tabernakel in de bijlage). God had Mozes opdracht gegeven 'een heiligdom te maken, zodat Hij in hun midden zou kunnen wonen' (Ex. 25:8).

Toen het volk Israël in het Beloofde Land was aangekomen, mocht koning Salomo een tempel bouwen. Deze tempel was toen de plaats waar God tussen de mensen woonde (laat het plaatje van de tempel zien in de bijlage). Toen Salomo de tempel had gebouwd, zei hij tegen God: 'Kunt U echt bij de mensen op aarde wonen, God? Zelfs de hoogste hemel is niet groot genoeg voor U' (1 Kronieken 6:18). Maar als Salomo bidt dat God deze tempel gebruikt als plek om naar mensen te horen die bidden, vult het stralende licht van Yahweh de tempel als een wolk (2 Kronieken 7:1). Kun je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn? De priesters konden niet naar binnen, de mensen knielden, bogen zich diep voor God en dankten Hem. God komt bij hen wonen, wow!

Maar God kwam nóg dichterbij! In Johannes 1:14 hebben we net gelezen dat het 'Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond'. Het Woord, dat is Jezus, Yeshua. Ondanks dat God bij mensen woonde in de tabernakel en later de tempel, konden gewone mensen niet dicht bij God komen. Weet je waarom? (mensen doen verkeerde dingen, en God is heilig). Yeshua kwam om het weer helemaal goed te maken tussen God en mensen en de straf voor de verkeerde dingen te betalen aan het kruis. Dus kwam Hij, Gods Zoon, op aarde wonen. Eigenlijk staat hier in de tekst 'Hij heeft onder ons getabernakeld'. Het is hetzelfde woord dat voor loofhut wordt gebruikt.

Maria werd zwanger door de Heilige Geest en Yeshua werd als baby geboren in Bethlehem. Daar mag je ook aan denken als je het Loofhutfest viert: dat Yeshua op aarde kwam wonen! Een andere naam voor Yeshua is: Immanuel. Dat betekent:

God met ons. Stempel de letters van Immanuel maar eens met letterstempels, of maak een mooie handlettering van Zijn naam!

Nu is Yeshua in de hemel en de tempel is kapot gemaakt door mensen. Woont God nu niet meer bij mensen? Gelukkig wel! Want toen Yeshua weer naar de hemel terugging, liet Hij ons niet alleen. Hij zei: jullie krijgen een Helper, de Heilige Geest, die altijd bij ons is (Joh. 14:16) en die bij ons woont. God zelf woont met Zijn Geest in jouw hart als je in Hem gelooft. De Heilige Geest wijst je de weg waar je moet gaan, Hij troost je als je verdrietig bent, Hij helpt je als het moeilijk is. In de loofhut denk je eraan dat God nu ook heel dichtbij jou is.

Als Yeshua weer terugkomt zal Hij 1000 jaar regeren als Koning op aarde. Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn (Openbaring 21:3). Naar dat mooie moment kijken we uit als we in onze loofhutten zitten!

Aan de slag!

We maken met elkaar een eetbare loofhut, om te vieren dat God bij ons woont. Een lekker en mooi voorafje tijdens één van de dagen van het Loofhuttenfeest! Je hebt voor 4 personen nodig:

- Een pak soepstengels
- 6 crackers
- Kruidenkaas of roomkaas
- 2 mandarijnen (in stukjes)
- Een zak veldsla
- Walnoten (in stukjes)
- Olijfolie
- Peper en zout

Doe $\frac{3}{4}$ van de zak veldsla op een groot bord. Verdeel de stukjes mandarijn en de walnoten over de sla. Spreng olijfolie over de sla en bestrooi met wat zout en peper.

Plak de crackers aan elkaar met kruidenkaas en vorm een loofhut zoals op de foto. Bestrijk ook de bovenkanten met wat kruidenkaas en leg de soepstengels erop. Verdeel de overige veldsla over de soepstengels, als het dak van de loofhut.

Eet smakelijk en Hag Sameach Sukkot (een gezegend Loofhuttenfeest)!



Afsluiting

Zing samen het lied 'In de schaduw van Uw vleugels' (Elly en Rikkert),
<https://www.youtube.com/watch?v=3RzLRhdnPJE>