



Verootmoedig jezelf

Deze creatieve verwerking past bij het boek 'Ruth en Simcha vieren Grote Verzoendag'. Het boek is te bestellen op www.ruthensimcha.nl

Om te beginnen

Lees samen nog eens bladzijde 22 van het boek 'Ruth en Simcha vieren Grote Verzoendag'. Ruth zegt sorry. Vraag aan de kinderen: Zeg jij ook wel eens sorry? Vind je dat makkelijk of moeilijk? Wanneer zeg je sorry? Hoe voelt het daarna? Zelf kun je ook vertellen over een moment dat je eerlijk moest toegeven dat je fout zat.

Vader God geeft ons de Grote Verzoendag als feest in de Bijbel. Het feest wordt gevierd op de tiende dag van de zevende maand, 10 dagen na het Bazuinenfeest. Bij elk feest vertelt Hij wat het betekent en wat Hij belangrijk vindt op dat feest. We gaan samen ontdekken wat Hij precies uitlegt over het feest van Grote Verzoendag.

Lees uit de Bijbel

Leviticus 23: 4, 26-28, Mattheus 7: 13,14

Vertel eens

Op Grote Verzoendag vraagt Vader God ons 'verootmoedig jezelf'. Wat betekent dat? In de Bijbeltekst over Grote Verzoendag staat dit woord 3 keer, dus het is iets belangrijks voor Vader God dat we dit doen!

Je verootmoedigen betekent dat je nadenkt over hoe je leeft. Doe ik elke dag wat God graag wil? Doe ik wat Hij belangrijk vindt en wat Hij van mij vraagt, of doe ik vooral wat ik zelf wil? Met andere woorden: volg ik Gods weg? (voor de oudere kinderen: verootmoedigen is in het Hebreeuws 'anah' en betekent 'jezelf onder de autoriteit van je Schepper plaatsen, in gehoorzaamheid aan Hem, jezelf voor Hem neerbuigen, je klein maken voor Hem').

Vader God vraagt ons ook op Grote Verzoendag een dag van rust te nemen. Je stopt met de dingen waar je elke dag mee bezig bent, zoals werk en school. Waarom zou dat belangrijk zijn denk je?

Vader God wil je op deze speciale dag graag ontmoeten, met jou praten! Je maakt vast wel eens een afspraak met een vriendje of vriendinnetje. Zo is het bij dit feest (en de andere feesten) ook met Vader God: op de feestdagen heb je een afspraak met Hem (op alle andere dagen in het jaar kun je natuurlijk ook met Hem praten, maar Vader God geeft deze feesten als extra speciale tijd met Hem!).

Er zijn veel mensen die op Grote Verzoendag niet (of minder) eten en drinken. Dat heet vasten. Dat is een manier om goed te kunnen nadenken over je leven. Je bent dan die dag niet bezig met wat je wilt eten of drinken, maar je neemt echt alle tijd voor God. Vasten is een soort verootmoediging, maar niet alle verootmoediging is vasten.

Aan de slag!

Volg ik Gods weg?

In Mattheus 7 gaat het over twee wegen: de brede en de smalle weg. Dit zijn twee manieren waarop je kan leven: samen met Vader God en Yeshua (de smalle weg), of zonder God (de brede weg). Op welke weg loop je? Deze gelijkenis kan helpen om met elkaar verder door te praten over het verootmoedigen en het praktisch te maken.

Wat heb je nodig?

- 2 vellen papier en een pen
- 2 dozen als schatkist, één doos mooi versierd, één eenvoudige doos

Maak van tevoren 2 routekaarten die allebei naar de zolder van het huis leiden (of ergens anders als je geen zolder hebt). De eerste routekaart is heel makkelijk en zorgt ervoor dat de kinderen heel snel op zolder zijn. Dat is de brede weg. Bijvoorbeeld:

- Doe de deur van de kamer open
- Loop de trap op
- Loop ook de trap naar de zolder op
- Doe de deur van de grote zolderkamer open... en
- Vind de schat! (dit moet de mooie schatkist zijn, die echter LEEG is!)

Waarschijnlijk zijn de kinderen teleurgesteld. Geef ze dan de tweede routekaart (de smalle weg), met de belofte dat ze een schat zullen vinden. Deze route is moeilijker. Bijvoorbeeld:

- Doe je schoenen aan
- Ga door de voordeur naar buiten
- Ren een rondje om het huis
- Kom via de achterdeur weer naar binnen
- Doe je schoenen uit
- Kruip onder de eettafel door
- Loop 10 treden de trap op
- Ga er nu weer 3 terug
- Loop dan naar 's kamer
- Spring 3 keer op het bed
- Loop naar de badkamer
- Klim in de badkuip/douche en kom er weer uit
- Loop de trap op naar de zolder
- Draai een rondje
- Zoek de schat! (verstop in deze eenvoudige schatkist slingers /ballonnen/serpentes en iets lekkers, zodat het een feest is de schat open te maken!)

(het idee voor deze speurtocht komt van de website familynight2012.blogspot.com)

Praat daarna met elkaar over de brede en de smalle weg. De smalle weg is de weg naar Gods Koninkrijk. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar het is wel de weg waardoor je uitkomt bij de mooiste schat, het leven met Vader God voor altijd! De brede weg komt niet uit bij Vader God. Hoe leef je als je Yeshua volgt? Noem met elkaar voorbeelden. De Tien Geboden (Ex 20) of de vruchten van de Geest (Gal. 5:22) kunnen helpen om te benoemen hoe Vader God graag wil dat we leven. Noem ook voorbeelden van wandelen op de brede weg (alleen bezig zijn met veel geld verdienen, anderen niet helpen, een ander pesten, ruzie maken,...).

Schrijf allemaal iets op waarvoor je sorry wilt zeggen tegen Vader God en tegen elkaar. Vertel het eerlijk. Het goede nieuws is: ook al lopen we soms op de brede weg (bij God vandaan), we kunnen altijd omkeren, onze fout belijden (eerlijk vertellen) en terug naar Vader God gaan! Yeshua is voor al onze fouten gestorven aan het kruis. Hij is de Hogepriester in het huis van Vader God. Als we Hem eerlijk vertellen als er iets niet goed is gegaan, dan vergeeft Hij ons en doet onze fouten ver weg!

Afsluiting

Lees met elkaar Psalm 103:12. Ga met elkaar naar buiten en wijs het oosten en het westen aan. Dat is ver van elkaar vandaan! Zo ver doet Vader God onze fouten weg!

Verbrand met elkaar de briefjes waarop de fouten staan. Je kunt ze ook samen in de prullenbak doen. Vader God denkt er nooit meer aan.

Dank met elkaar voor Gods genade en verzoening.