



## Twee bokken en een man in witte kleren

Deze creatieve verwerking past bij het boek 'Ruth en Simcha vieren Grote Verzoendag'. Het boek is te bestellen op [www.ruthensimcha.nl](http://www.ruthensimcha.nl)

### Om te beginnen

Wat heb je nodig?

- voor elk kind een (goedkoop) wit T-shirt
- rode (watervaste) markeerstiften

Alle mensen, groot en klein, doen verkeerde dingen. Laat de kinderen met een rode watervaste markeerstift opschrijven wat precies (niet delen, ruzie, brutaal zijn, spullen afpakken van een ander, uitschelden, etc). Schrijf ook de verkeerde dingen van papa en mama erbij. Oei, de T-shirts zijn nu niet wit meer... Ga dan naar de badkamer en geef de opdracht de T-shirts weer schoon te maken. Na het proberen wassen (met zeep, shampoo, afwasmiddel, enz.) zullen ze tot de conclusie komen dat dit zelf niet lukt.

Leg dan uit dat het ook zo is met onze zonde (=verkeerde dingen). We hebben Iemand nodig die ons helemaal schoon kan wassen, en dat is Jezus! Hij is onze Hogepriester. In deze verwerking ga je leren wat een Hogepriester is, hoe Hij eruit ziet, en wat Hij doet.

### Lees uit de Bijbel

Leviticus 16:29,30 + Hebreëen 4:14-16

(met oudere kinderen kun je meer lezen uit Leviticus 16, waar gedetailleerd wordt beschreven wat de Hogepriester op Grote Verzoendag doet)

## Aan de slag!

Voordat we meer uitleggen over deze Bijbelgedeelten, gaan we een tabernakel bouwen. We gaan daarmee in 'Vertel eens' uitbeelden wat de hogepriester doet in Leviticus 16, op Grote Verzoendag. Je kunt de tabernakel ook in de weken voor Grote Verzoendag al maken en elke week iets vertellen over een onderdeel van de tabernakel, zoals het wasvat, het reukofferaltaar, etc. Op Grote Verzoendag kun je dan focussen op de rol van de hogepriester op Grote Verzoendag.

Hoe zag de tabernakel er eigenlijk uit? Dat kun je zien in dit filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=ceZHlc55HCg&list=RDJgqLsnzG6gM&index=2>

Maak de tabernakel nu zelf na met een bouwplaat. Op deze website staat een bouwplaat van de tabernakel die je kunt gebruiken:

<https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/bouwplaten-oude-testament/581-de-tabernakel-1>

Wat heb je verder nodig:

- legopoppetjes (volk + hogepriester)
- 1 stier en 2 bokken (bijlage 1)
- wit papier om 1 legopoppetje te bekleden met witte kleren (als hogepriester)

Print de bijlage met de stier en 2 bokken uit (bijlage 1), en kleur ze in.

## Vertel eens

(In Leviticus 16 staat een heleboel informatie. Voor jongere kinderen kun je dit eenvoudiger vertellen of er alleen enkele onderdelen uit halen, voor oudere kinderen kun je wat meer details geven).

Nadat het volk Israël was bevrijd uit Egypte, trok het volk door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Tijdens die reis gaf God aan het volk de opdracht een grote tent te maken (de tabernakel). Daar woonde God heel dicht bij het volk! God wil graag dichtbij zijn, zodat het volk Hem nog beter kan leren kennen. De mensen

konden er niet zomaar naar binnen. Door de verkeerde dingen, de zonde, konden ze niet meer dicht bij Vader God komen.

Vergelijk het met een eiland met water eromheen. Je kunt niet zomaar op het eiland komen. In de tabernakel werkten de priesters en de hogepriester. Ze stonden tussen het volk en God in.

Maak met elkaar het volk door een groep mensen (legopoppetjes) bij elkaar te zetten, buiten de poort van de tabernakel. Zet de Hogepriester vlak voor de poort van de tabernakel neer. Zet de stier en de 2 bokken ernaast. Laat zien waar het heilige der heiligen is, waar Vader God woont. Zo staat de hogepriester tussen God en het volk in.

De hogepriester ging één keer per jaar naar binnen in de ruimte helemaal binnen in de tabernakel, het heilige der heiligen). Normaal had de hogepriester kleding aan met veel kleuren en versieringen. Op Grote Verzoendag had hij witte kleren aan en een witte tulband op zijn hoofd. Laat bijlage 2 zien, waarop je het verschil in kleding ziet. De hogepriester doet de witte kleren aan nadat hij zich heeft gewassen.

Bekleed het legopoppetje van de hogepriester met de witte kleren.

Wat denk je dat die witte kleren laten zien?

- Zijn kleren zijn 'gewoon'. Hij lijkt op deze dag op de mensen in het volk. Hij is niet belangrijker dan de andere mensen (nederig). Aan wie doet dit je denken, Iemand die ook mens werd? Ja, Jezus, Yeshua! (Fil. 2:5-7)
- Zijn kleren zijn schoon (rein). De hogepriester moet schoon zijn voordat hij naar binnen kan gaan. Denk terug aan de T-shirts, toen ze nog helemaal schoon en wit waren: zonder zonde, zonder 'vlekken'. Waarom past dit ook bij Jezus, Yeshua? (Hij was zonder zonde: heilig, zuiver, zonder schuld - Hebr. 7:24-26)

Wat deed de Hogepriester allemaal op die speciale dag, de Grote Verzoendag? En hoe vertelt ons dit over Jezus, Yeshua, onze Hogepriester? Dit zijn de belangrijkste elementen:

1) Hij offert een stier

Eerst werd er door de hogepriester een stier geofferd. Dat betekent dat de stier moet sterven. De hogepriester druppelt het bloed van de stier op de ark van het verbond in het heilige der heiligen en 7 keer op de grond. Daardoor kan de

straf worden betaald voor de zonden van de hogepriester. 7 betekent: helemaal! Nu is hij dus helemaal schoon (Lev. 16: 6, 11-14).

**Jezus, Yeshua is onze Hogepriester. Hij is zonder zonde, helemaal schoon. Hij hoeft niet eerst een offer te brengen voor zijn eigen fouten. Dat is dus een verschil met de hogepriester op de aarde!**

Leg de stier op het brandofferaltair in de tabernakel. Laat de hogepriester in het heilige der heiligen binnengaan. Daarna komt hij weer naar buiten.

## 2) Hij offert een bok

De hogepriester neemt de 2 geitenbokken. Eén bok moet sterven. Dat is het offer om de straf te betalen van de zonden van alle mensen. De hogepriester druppelt het bloed van deze bok ook op de ark van het verbond in het heilige der heiligen en 7 keer op de grond. Ook de verkeerde dingen van het volk worden helemaal (7 keer) vergeven!

Leg één van de bokken op het brandofferaltair. Laat de hogepriester in het heilige der heiligen binnengaan.

We zien dus dat er offers worden gebracht. Een offer is in het Hebreeuws het woord 'corban'. Dat betekent: dichterbij komen. Door het offer is de weg vrij om dicht bij Vader God te komen. De dieren sterven in de plaats van de mensen, als straf voor de zonde.

**Wie is er ook in onze plaats gestorven voor de zonden? Jezus, Yeshua, Hij gaf zijn eigen leven! Zonder het offer van Yeshua worden we niet schoon. We kunnen het zelf proberen (net als met de T-shirts), maar we komen niet ver. Hij is de brug om op het eiland te komen. Door Hem kunnen we dicht bij Vader in de hemel komen (Hebr. 4:14-16)**

**De offers op Grote Verzoendag moesten steeds opnieuw worden gebracht. Het offer van Jezus, Yeshua hoefde één keer te worden gebracht, dat is genoeg! (Hebr. 9:12)**

**Nu is Jezus, Yeshua in de hemel. Hij doet daar wat de hogepriester ook deed op Grote Verzoendag. Hij brengt niet het bloed van bokken of stieren, maar Hij brengt Zijn eigen bloed. Elke keer dat wij iets verkeerd hebben**

**gedaan mogen we dat eerlijk tegen Hem en Vader God vertellen. Door Zijn bloed zorgt Hij dat we schoon gewassen blijven!**

3) Hij legt de zonden op de kop van de tweede bok en stuurt de bok weg

Als de hogepriester weer naar buiten komt, legt hij zijn handen op de kop van de tweede bok. Hij noemt alle verkeerde dingen op die de mensen hebben gedaan. Zo legt hij alle verkeerde dingen op de kop van deze bok. De bok wordt de woestijn in gestuurd en komt nooit meer terug. Zo laat God zien: de zonden die op deze bok zijn gelegd, zijn nu helemaal weg bij het volk. Deze bok heet de bok voor Azazel, dat betekent satan, de duivel. Vader God doet de duivel én alle verkeerde dingen ver weg!

Laat de hogepriester zijn handen op de kop van deze bok leggen. Noem voorbeelden van verkeerde dingen. Doe de bok dan weg.

**Koning Jezus, Yeshua komt op een dag weer terug op de aarde. Hij komt dan net als de hogepriester naar buiten (uit de tempel in de hemel). Hij gaat dan ook alle verkeerde dingen en de duivel weg doen. Alles wordt goed en eerlijk. Wat een fijn moment zal dat zijn!**

## Afsluiting

Zing met elkaar een lied, bijvoorbeeld:

- Opwekking 315 'Heer Uw bloed dat reinigt mij'.
- Opwekking 685 'Met ons lied Heer'

Dank de HEER dat Hij ons helemaal schoon wast, dat we door Yeshua zonder bang te zijn of ons te schamen in het huis van God de Vader mogen binnengaan en dat God een wereld maakt waarin alles goed en eerlijk is!