

# Vier idee - Wekenfeest

## Introductie

Het Wekenfeest is de oorspronkelijke naam voor het Pinksterfeest. Jezus is naar de hemel gegaan. De discipelen vieren met elkaar het Wekenfeest, 50 dagen nadat Jezus is opgestaan. Dat feest bestaat al heel lang!

God heeft het feest gegeven als een oogstfeest. Van de eerste tarweogst worden twee broden gebakken om God te danken voor alles wat Hij geeft. Lees met elkaar Leviticus 23:15-22.

Veel jaren later krijgt het volk Israël op het Wekenfeest de wet. Dat zijn twee stenen tafelen waarop God Zijn goede regels heeft geschreven. Regels die mensen helpen om fijn en goed te leven. Het belangrijkste is voor God dat we Hem liefhebben en elkaar liefhebben! God zegt bijvoorbeeld dat je elkaar niet mag dood maken, dat je niet steelt, dat je Gods naam niet verkeerd gebruikt en dat je samen de shabbat viert als rustdag om tijd te nemen met God, onze Schepper. Je kunt met elkaar samen (een deel van) de film 'The Ten Commandments' kijken (Nederlands ondertiteld).

<https://www.youtube.com/watch?v=agxZRmc4YQg>.

Dan vieren de discipelen het Wekenfeest, nadat Jezus terug naar de hemel is gegaan. Maar Jezus heeft gezegd dat er een Helper zou komen, Hij laat ons niet alleen! Hij stuurt de Heilige Geest. Lees samen Handelingen 2: 1-4, 14-21. Wat zijn de overeenkomsten tussen het Wekenfeest waarin de wet wordt gegeven en het Wekenfeest waarop de Heilige Geest komt? (God is aanwezig, er is vuur, er zijn vele talen (stemmen, tongen), er waren mensen van allerlei afkomst/ uit vele landen aanwezig).

God schreef de wet op stenen tafelen, nu schrijft Hij de wet in ons hart! Dit lees je o.a. in Hebrëen 8: 10. Bespreek met elkaar: wat betekent het dat God Zijn wet in je hart schrijft? (dat betekent dat we Hem graag willen liefhebben, Hem gehoorzaam willen zijn en Hem willen volgen. Niet uit plicht, omdat het 'moet', maar vanuit je liefde voor Hem.)

Tot slot kun je met elkaar doorpraten over de wet en de Geest. Om het verband tussen deze twee uit te leggen, kun je het beeld gebruiken van een routekaart. Een routekaart heb je om de weg te vinden. De wet is onze routekaart, de goede weg voor het leven staat erop. De Heilige Geest is onze Gids, Hij helpt ons om de routekaart goed te begrijpen!

## Recept



Om samen uit te beelden wat je hebt geleerd over het Wekenfeest, kun je deze heerlijke wortel/notencake met mascarpone crème en zelfgemaakte marsepein maken!

### Voor de wortel/notencake:

- Cakeblik van 24 cm, ingevet met boter, bestoven met bloem/paneermeel
- 50 gr walnoten
- 1 eetlepel (versgeperst) sinaasappelsap
- 125 gr boter
- 150 gr suiker
- 1 theelepel kaneelpoeder
- 2 eieren
- 150 gram fijn geraspte wortel
- snufje zout
- 150 gram zelfrijzend bakmeel

Verwarm de oven voor op 160 graden. Maal de walnoten fijn. Roer de boter zacht met de suiker en klop dit tot een luchtige massa. Meng de kaneelpoeder erdoor en klop de eieren er één voor één door. Schep er de gemalen noten en de wortelrasp, een snufje zout, 1 eetlepel sinaasappelsap en 2 eetlepels water door. Spatel dan het zelfrijzend bakmeel er luchtig doorheen.

Bak de cake in ongeveer 50 minuten gaar. Als de cake afgekoeld is, kun je een plak cake in 2 stukken snijden en de bovenkant wat ronder maken, zodat het een stenen tafel lijkt.

Meng voor de mascarpone crème een bakje mascarpone met (versgeperst) sinaasappelsap en wat ahornsiroop. Smeer dit op de cake

Maak de marsepein door een paar lepels amandelmeel te mengen met wortelsap en honing. Zet dit even in de koelkast en vorm daarna hartjes van de marsepein.

Eet smakelijk en Gods zegen op het Wekenfeest!