



Maak je eigen sjofar

Om te beginnen

Wat voel jij en wat denk je als er een politieauto, ambulance of brandweer door jouw straat rijdt met de sirene aan? Het geluid is hard. Alarm, er is iets aan de hand!

Een sjofar heeft ook een indrukwekkend, hard geluid. Je kunt het geluid niet missen. Een sjofar is een blaasinstrument dat gemaakt is van de hoorn van een ram. Je zou het ook wel een toeter of een trompet kunnen noemen. Als je het geluid hoort, dan let je meteen op: hè, wat is dat? Is er iets aan de hand? Luister maar eens samen naar dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SXSdJkYSrPU

En kijk maar eens hoe een sjofar eruit ziet, er zijn kleine en grote:



Lees uit de Bijbel

Exodus 19:16-20, Mattheus 24:31, 1 Thessalonicenzen 4:16

Vertel eens

God daalt neer op de berg Sinäi. Er zijn donderslagen, bliksemflitsen, een zware wolk, en een heel sterk bazuingeschal. Het geluid wordt steeds sterker! God komt, en Hij laat horen dat Hij komt door het geluid van de sjofar. Het is een geluid dat zegt: alarm, let op, er gaat iets belangrijks gebeuren! Niet slapen, maar wakker worden!

Koning Jezus is nu in de hemel, maar Hij komt weer terug naar de aarde! Hij vertelt ons dat ook als Hij terugkomt het geluid van de sjofar ons laten horen dat Hij eraan komt.

Op het Bazuinenfeest mag je ook op de sjofar blazen. Dat betekent dat je er steeds aan denkt: Koning Jezus komt weer terug! Hij laat ons niet in de steek. Het is een teken van hoop. Als we het feest vieren, kijken we samen uit naar de dag die nog komen gaat.

Aan de slag!

Maak je eigen sjofar voor het Bazuinenfeest.

Wat heb je nodig?

- Uitgeprint blad van sjofar op A3 formaat
- Uitgeprint blad 'knipvel edelstenen'
- Glitters of eigen versiering

Als je het filmpje met het geluid van een sjofar erbij aanzet, lijkt het net of je echt op een sjofar blaast!

Afsluiting

Zing samen het lied 'Ik zie uit naar de dag, die straks komen zal, als Jezus komt'
(Opwekking 551)